

Is Christmas Christian?



DOOR SHELDON EMRY

KERST IN AMERIKA

Een 'vreemde' geschiedenis

thHoewel maar weinig Amerikaanse christenen uit de 20e eeuw er een betekenis in lijken te zien, is het waar dat de christelijke stichters van Amerika niet alleen de 'feestdag' 25 decemberth NIET vierden, maar ook probeerden te voorkomen dat anderen in de koloniën deze feestdag zouden vieren.

Hieronder staan twee krantenknipsels die de acties van de christelijke kolonisten bevestigen: artikelen die elke moderne christen zouden moeten doen willen weten WAAROM de vroege Amerikaanse christenen GEEN 'Kerstmis' vierden!

Kerstmis Was

Verbannen

BOSTON (AP) - Kerstmis was ooit verboden in Boston.

De puriteinen verboden de viering van Kerstmis omdat het een 'heidens feest' was.

Episcopalen waren de eersten in Boston die de feestdag vierden. Ze werden gevolgd door een toenemend aantal jongeren die 18th eeuwse wenkbrauwen deden fronsen met "stoeien, een feest van feest en bal".

Maar pas in 1856 gaf de wetgevende macht toe en werd Kerstmis een wettelijke feestdag.

De Phoenix GazetteU 22 december 1967

Z-----

ARIZONA CURRENTS

Udecember 1968 -----

Pagina vijf

Het is een feit!

Pas laat in de 19e eeuw werd Kerstmis in de hele V.S. een wettelijke feestdag.

In 1859 nam de puriteinse kolonie in Massachusetts een wet aan die bepaalde dat iedereen die "een dag als deze in acht neemt"...

Kerstmis of iets dergelijks, hetzij door het verzaken van arbeid, feesten of op een andere manier, zal worden beboet met vijf shilling."

Veel vroege Amerikanen die weigerden te werken op Kerstmis gingen de gevangenis in of betaalden boetes.

Lees alsjeblieft dit hele boekje. De volgende pagina's illustreren het 'moderne' Kerstfeest; de rest van het boekje onderzoekt het 'oude' feest. Je zult misschien enigszins geschokt zijn, maar we bidden dat dit boekje je zal helpen begrijpen wat er met ons geliefde Amerika gebeurt.



**CHRISTMAS
EYE
POPPERS**

BOWLERS!
BALLS - BAGS - SHOES
GIFT
CATER

A FREE CHRISTMAS GIFT

... From Your Free Checking Bank!

We have a beautiful, Swiss-made wrist watch for you ... **FREE!**
It's packaged in an elegant jewelry case, perfect for Christmas giving. A magnificent gift for yourself or a loved one.

tells you the exact time, just at a glance. Messily open or renew a \$50 Passbook or Time Certificate of one year. That's worth doing, if the watch, because you earn 10% ... **FREE!** for both, complete.

**Holiday
Party
Scheduled**

Members of the Western
Ski Club are planning
what they call "An Old-Fash-
ioned Holiday Party" begin-

Holiday Special
COUPON
2 FOR 1
CHRISTMAS SPECIALS

**SLEIGH-
FULS** of
SALE STARTS NOON SUNDAY

**GIFT
IDEAS**

Santa time

**PRE-CHRISTMAS
SALE!**

**NEW STORE HOURS
SUNDAY 12 to 5**

**CANADIAN LORD
GALVERT
BLEND**
Imported blend & aged
FIFTY - 68 PROOF
4.99

BOUR
Whisky only 10
A Year - \$5
Buy the b

The world's most popular Christmas Club



\$6.99
4.5 Oz.

Luxuriously
gift-wrapped
at an extra cost



Now He'll Have
To Buy A New
Christmas Tree

MONTREAL (AP) — Twelve years ago Joseph Mason noticed a wedding in his backyard and captured it on film. It was a Polaroid Christmas tree.

Yesterday, while reading his newspaper, I glanced out the door from which and I knew something was wrong. The 75-year-old retired construction worker said:

"I called in my wife to come back and that's how I found out. She was gone. The police had taken her to a psychiatric hospital."

CHRISTMAS CRYSTAL SPECIAL
— Crystal Light fix

Dear Santa,
All I want for Christmas
is a Polaroid. With that
— my style yourself
will be five dollars for
me and my kids. Happy
New Years and
the Merriest
Christmas we've
ever known.
Thank you,
Santa,
in my place bring
the Christmas presents
in the Polaroid Village
in the Polaroid Village
in the Polaroid Village



12-foot
Tree Top
Angel
\$7.99



If You Like It ...
Charge It!



Mesa's Tree-Lighting
Ceremony at 7 Tonight

By OPAL JORDON
Children and adults of the
community will gather for the
44th Christmas tree lighting
ceremony on the grounds of the
Mesa police station at 44th St.
Monday at 7 o'clock tonight.

Marvin Salzman, director of
the Mesa Parks and Recreation
Department, who will preside
over the festivities.

The 22-foot Alpine Pine I
grown for years on the

Tempe Club
Out To Sell
7,000 Trees

TEMPE — The Tempe
Kreskies Club is conducting its
annual Christmas tree sale at
Tempe Club.

Toys Wanted For Children

WANTED — Toys and
games for the 100
children of the Italian
community.

Wanted — Toys and
games for the 100
children of the Italian
community.

A-38 The Arizona Republic
Phoenix, Sunday, Dec. 3, 1972

Poachers are rifling tree farms

United Press International

SEATTLE, Wash. — With
prime time for hunting as
much as \$2 a foot, Christmas
tree cutters are plugging
U.S. Forest Service planta-
tions and private tree farms
to the point where the Fed-
eral Bureau of Investigation has
been called to catch the
poachers.

More than 500 trees have
been stolen from the White
River District of the Snoqual-
mie National Forest within
the last two weeks, and other
in forests in the Pacific north-
west have been hit almost
as hard.

Superintendent Don R. Camp-
bell of Snoqualmie National
Forest said yesterday rangers
and guards had been prevail-
ing enforcement arrest but
have had little success be-
cause of the vast area in-
volved.

Consequently, he is looking for
Phil Adams.

WIE KRIJGT DE AANBIDDING?

Duizenden mensen op Clinton Square in Syracuse voor verlichting kerstboom

Door HUCharles McChesney / De Post-StandaardUH

28 november 2009, 6:06AM



“Duizenden inwoners van Central New York verzamelden zich op Clinton Square voor Syracuse's jaarlijkse boomverlichtingsceremonie. Hoewel het weer een bedreiging vormde om de kerstboomverlichting van Holiday Magic in the Square aan te steken, hield de wind zich in en ging de regen voorbij terwijl 80 kinderen op het podium dansten op bekende kerstliedjes als onderdeel van “A Christmas Fantasy”.

De Kerstman dacht aan het weer en riep iedereen op om kerstsneeuw te wensen.

(Het helpt zijn slee, vertelde hij het publiek).

Het hoogtepunt van de show was de aankomst van de Sneeuwprinses, een torenhoge pop die over de ijsbaan van Clinton Square schaatste en, terwijl de Kerstman aftelde, de stad verlichtte met honderden groene en rode lichtjes, evenals de witte ster bovenop.”

IS DE KERSTGEDACHTE CHRISTELIJK?

Sommigen schrijven het kerstgebeuren toe aan een vage 'geest' die ze de 'Kerstgeest' noemen, en velen prijzen de werking van zo'n 'geest'.

Maar veranderen mensen plotseling van geloof met Kerstmis? Doen ze zich opeens allemaal voor als christenen en doen ze dat niet meer na 25 decemberth ? Dat klopt toch ook niet? Want de meeste van hun handelingen hebben helemaal niets met Christus te maken! De 'kerstgedachte' lijkt er zelfs voor te zorgen dat bijna iedereen zich gedraagt op een manier die totaal niet in overeenstemming is met de leer van Jezus Christus. Winkels verhogen hun prijzen en bieden vaak goedkope en dunne koopwaar aan als 'geschenk'; mannen wisselen flessen of kratten whisky uit; werkgevers geven 'kerstfeestjes' met gratis drank, vaak met tragische gevolgen in de vorm van auto-ongelukken of illegale seksrelaties; tienduizenden gezinnen, die in de 'kerstgedachte' meegesleept worden, geven te veel uit en belasten zichzelf maandenlang met extra lasten.

Bovendien worden miljoenen kleine kinderen misleid over het bestaan van een klein wezen dat 'de Kerstman' heet. Ouders, die onder de meeste omstandigheden hun kinderen streng zouden straffen voor het vertellen van leugens, liegen vrolijk tegen diezelfde kinderen en doen dat met een glimlach op hun gezicht en vreugde in hun hart!

Zijn die dingen 'christelijk'? Natuurlijk niet! Wat is dan dit festival dat 'Kerstmis' wordt genoemd?

Het antwoord, dat christenen zouden moeten vermoeden terwijl ze toekijken hoe de wereld 'feestviert', is dat dit feest dat 'Kerstmis' wordt genoemd helemaal GEEN christelijke feestdag is, maar precies datgene is wat het lijkt te zijn, een heidense losbandigheid waarvan de oorsprong niet ligt, en ook niet kan liggen, in de Heilige van Israël, de Heer Jezus Christus. Jezus leerde in de Bergrede dat: *"een verdorven boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen"*. **Matt. 7:17-18**

PROBEER (TEST) DE KERST 'GEEST'

Johannes vertelt ons: *"Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproeft de geesten (meervoud) of zij uit God zijn"* **1 Johannes 4:1**. Dit betekent simpelweg dat de christen NIET alles moet geloven wat een 'geest' lijkt te hebben. Dit betekent eenvoudigweg dat de Christen NIET alles moet geloven wat een 'geest' achter zich lijkt te hebben om door God afkomstig te zijn. Jezus waarschuwde voor misleidingen die, *"als het mogelijk was, zij de uitverkorenen zouden misleiden"* **Matteüs 24:24**.

Petrus vertelde gelovigen dat er *"valse leraars onder u zouden zijn, die heimelijk (in het geheim) verdoemelijke ketterijen zouden brengen"* **2 Petrus 2:1**.

Een ketterij is een religieuze leer die de schijn van waarheid heeft, maar in feite een leugen is. Is het mogelijk dat 'Kerstmis' een ketterij is, iets dat zich voordoeft als christelijk, maar dat niet is?

Misschien moeten we dit festival uit elkaar halen en de onderdelen onderzoeken om te zien wat het werkelijk is.

DE 'DAG

Wanneer de dag, 25 decemberth, wordt onderzocht, worden er enkele nogal vreemde dingen ontdekt. Ten eerste (en dit zou belijdende christenen er zeker toe moeten aanzetten om verder te lezen) namen christenen niet zo'n dag als 'de geboortedag van Jezus' in acht tijdens het leven van de discipelen of degenen die direct na hen volgden (zie pagina 23). Ook de christelijke stichters van de Amerikaanse koloniën, die behoorden tot degenen die waren voortgekomen uit 'de grote hoer, de Roomse kerk' (zie pagina 1).

Ten tweede is er nog nooit iemand naar voren gekomen met ook maar één Schriftvers dat gelovigen opdraagt om een dergelijke 'viering' van 'de geboortedag van Christus' in acht te nemen, en die is er ook niet. Hoewel Hebreeuwse heilige dagen als het Pascha, de Sabbat en het jaarlijks geven van tienden in zowel de Oude als de Nieuwe Schrift worden genoemd, heeft God GEEN INSTRUCTIE over Jezus' verjaardag achtergelaten.

Ten derde vertelt de beschrijving van de geboortetijd van Jezus over een tijd om belasting te heffen, over herders die 's nachts met hun kuddes in het veld waren en over de stad Bethlehem vol reizigers; *"geen plaats voor hen in de herberg"* **Lucas 2:1-8**. Belastingtijd was oogsttijd in het hele Romeinse Rijk, en tiende tijd was oogsttijd volgens de Wet van Mozes (**Exodus 23:14-19, Leviticus 23:1-10, Deuteronomium 16:16-17**). Gezond verstand en gewoonte zouden de Romeinse gouverneur belasting laten innen op het moment dat de mensen geld hadden van de oogst; op het moment dat hen geleerd was om hun tienden te betalen volgens de Wet van Mozes. Midden in de winter (25 decemberth op het noordelijk

halfrond) past gewoon NIET bij het seizoen dat in het Heilige Woord wordt beschreven.

Ten vierde, zelfs een zeer korte zoektocht in geschiedenisboeken van verschillende naties en volkeren laat zien dat bijna allemaal een midwinterfeest hadden dat alle gebruiken van het moderne Kerstmis belichaamde, zoals feesten, dronken feestvieren, seksuele uitpattingen, het verbranden van een houtblok, een boom, het geven van geschenken etc., en het werd ALTIJD gedaan in combinatie met het aanbidden van een PAGANSE GOD! (Zie pagina 23 voor een nieuwsartikel dat laat zien hoe makkelijk het is voor predikanten om de waarheid te vinden over de heidense oorsprong van 25 decemberth).

Ten vijfde hebben bijna alle bijbelgeleerden die pogingen hebben gedaan om de feitelijke geboorte van Jezus vast te stellen, toegegeven dat ze er niet in zijn geslaagd om de exacte datum te vinden, maar ze hebben allemaal geschat dat deze niet eerder was dan 20 septemberth of later dan 6 novemberth op onze huidige kalender. Dit in combinatie met het beschikbare bewijs dat noch de Christenen van de eerste eeuw, noch die van het vroege Amerika een 'geboortedag van Jezus' in acht namen, leidt tot verwondering.....

Onze zesde observatie is dat ondanks al het bewijs TEGEN 25 decemberth op of zelfs maar in de buurt van de 'geboortedag' van Jezus is, en ondanks het totale gebrek aan Schriftuurlijke vermaning aan christenen om welke dag dan ook ter herdenking van Jezus' geboorte in acht te nemen, de kerken bijna zonder uitzondering ALLE RITUELEN WAARMEE NIET-CHRISTEN 'CHRISTMAS' VIEREN GOEDKEUREN EN DEELNEMEN! WAAROM?

Misschien vinden we het antwoord door de onderdelen van het geheel verder te onderzoeken.

DE MOEDER EN HET KIND

Mensen die Kerstmis vieren maken bijna overal gebruik van afbeeldingen of beelden van een moeder en een kleine baby. Zowel gelovigen als ongelovigen sturen kaarten met zulke afbeeldingen en plaatsen "kribbebeeldjes" in hun voortuinen of op hun bedrijf. Sommige steden of andere overheidsinstanties plaatsen ze weken voor 25 december op openbaar terreinth. Sommigen die dit doen zijn belijdende christenen, maar velen komen nooit binnen in een kerk, openen geen Bijbel of bekeren zich nooit van een zonde. Zou een 'moeder met kind' misschien een niet-christelijk symbool kunnen zijn?

In onze hedendaagse wereld vereren de rooms-katholieken de vrouw, noemen haar 'Maria, de moeder van God', maar vereren haar als een god, want ze bidden tot haar om voorspraak voor haar 'god-kind'. In landen waar het Romanisme de scepter zwaait, wordt elke schijn van aanbidding van de Vader vergeten en wordt het hele ritueel van aanbidding aan de vrouw en haar kind opgedragen (samen met de aanbidding van dode 'heiligen' als goden), wat identiek is aan het oude systeem van Baäl-aanbidding. En over Baäl gesproken, een blik op oude heidense religies geeft ons de oorsprong van 'de vrouw en het kind'.

De Babyloniërs aanbaden een vrouw-god 'Rhea', de godin-moeder, en kenden haar zoon grote krachten toe. Zijn naam was 'Tammuz' en in **Ezechiël 8:13-14** veroordeelt God vrouwen omdat zij beweerden Jehovah te aanbidden, terwijl zij in het geheim daadwerkelijk TAMMUZ aanbaden! Het volgende vers veroordeelt de aanbidding van de zon, die ook deel uitmaakt van de Babylonische gruwelen. Dit was een voorbeeld van een godsdienst die aan de buitenkant de ware godsdienst was, maar waarvan de aanhangers in het geheim Baäl-aanbidders waren.

De Grieken noemden de zoon 'Bacchus' en hij was de god van de feestvreugde en dronkenschap. Zijn 'verjaardag' die op de

winterzonnewende zou vallen (half december op onze kalender) werd gemarkeerd met feesten en seksuele orgieën ter ere van de geboorte van deze 'zoon van de moeder-god'.

In Egypte werden de moeder-god en het kind aanbeden als 'Isis' en 'Osiris' (of Horus). In India, waar de oude religie nog steeds heerst, worden ze 'Isi' en 'Iswara' genoemd. In andere delen van Azië staan ze bekend als 'Cybele' en 'Deoïus'. In alle gevallen staat het kind bekend als een 'reïncarnatie' van zijn vader, waardoor deze heidense 'religies' vervalsingen zijn van de ware religie van de God van de Bijbel.

De mediterrane beschavingen namen deze Aziatische gruwelen over als 'Fortuna' en 'Jupiter' in Rome, en in Griekenland als 'Ceres', de grote godin-moeder met een baby aan haar borst, of 'Irene', de godin van de vrede, met de baby 'Platus' in haar armen.

Dat deze aanbidding van moeder en kind zowel oeroud *als* Aziatisch is, werd geverifieerd toen de eerste Jezuïtische (katholieke) missionarissen China, Japan en Tibet binnentrokken. Want in elk land vonden ze dezelfde verering van moeder en kind! Ze was 'Shing Moo', vertaald als 'De Heilige Moeder', en ze werd afgebeeld compleet met een 'licht van glorie' om haar heen, precies zoals de Romanisten hun 'Madonna met kind' schilderen!



Babylonische Godin Semiramis Indiase Godin Isi Egyptische Godin Isis en God-geïncarneerde Zoon Tammuz en Kind Iswara en Zoon Horus



Indiase Godin Devka Diana van Efeze Madonna en Kindje
Jezus en Kindje Krishna

MADONNA EN KIND

De naam 'Madonna' moet worden uitgelegd omdat het het heidendom van het rooms-katholicisme laat zien en ons ook terugvoert naar de godin die in de Bijbel wordt genoemd.

De Babyloniërs noemden hun vader-god 'Baäl' en zijn vrouw 'Beltis', of 'de moeder der goden', maar het Latijnse mediterrane was 'Mea Domina', de vrouwelijke vorm van 'moeder-heerseres'. De moderne Italiaanse of rooms-katholieke naam 'Madonna' is slechts een verbastering van Mea Domina, en zij is het die werkelijk aanbeden wordt door de rooms-katholieke priesters.

Zij is ook de godin die Paulus, Gaius en Aristarchus zoveel last bezorgde in Efeze, zoals in **Handelingen 19 staat**. Haar naam was 'Diana' (in Griekenland was het 'Juno', 'Hera', en 'Athena', variërend van stad tot stad), en de kooplieden die geld verdienden met de verkoop van beelden

en voorwerpen ter verering van haar probeerden Paulus uit de stad te verdrijven toen ze zich realiseerden dat zijn leer hun zaken zou vernietigen, net zoals de waarheid over Kerstmis en de Madonna met kind de zaken van zoveel slordige kooplieden vandaag de dag zou vernietigen! Als de gemeentesecretaris niet had ingegrepen, hadden deze 'moeder-god'-aanbidders Paulus misschien wel gedood (lees **Handelingen 19:22-41**).

Zoals we hebben gezien, waren de belangrijkste objecten van aanbidding in de heidense religies de Moeder en het Kind, maar de vader-god werd ook aanbeden, hoewel dit voornamelijk op de achtergrond bleef - en dat brengt ons terug bij de 'Kerstman'.

SANTA CLAUS

De Kerstman is die vrolijke oude man die één keer per jaar verschijnt en dan alleen om goed te doen door speelgoed en spelletjes te brengen naar 'brave kleine kinderen'. Is dat *alles* wat de Kerstman te bieden heeft? Nee, mijn christelijke vriend, dat is het niet!

Hoewel je misschien niet in evolutie gelooft, is de Kerstman, zoals we hem vandaag de dag kennen, een product van evolutie. Laten we zijn oorsprong traceren vanaf de oudheid.

In Egypte, waar moeder en kind werden aanbeden, stond de 'vader-god' bekend als 'Khons' of 'Khonos'. De naam betekent 'jager' of 'god van de jacht' en geleerden hebben hem geïdentificeerd als 'Nimrod' uit **Genesis 10**, '*de machtige jager*' en de bouwer van '*Babel*' (Babylon). (Heidense goden hebben altijd mensen vergoddelijkt, maar dat is een onderwerp dat te lang is voor dit boek). Nimrod wordt zowel in Babylon als in Egypte voorgesteld als half mens en half stier, en ook als half mens en half paard (de centaur uit de mythologie), meestal met vleugels, en hij wordt 'Baal-

albirin' of 'de gevleugelde' genoemd. Hij wordt 'de almachtige' genoemd en ook 'de onbekende', wat hem de onkenbare kwaliteiten geeft waardoor hij op de achtergrond bleef. Hij zou 'DE ONBEKENDE GOD' zijn die in Athene werd aanbeden in **Handelingen 17:23**.

In de loop der eeuwen evolueerden zijn afbeeldingen naar een meer menselijke vorm, meestal gekleed in een luipaardvel, als teken van zijn jachtbekwaamheid op de snelste dieren. Dit gevlekte gewaad werd een merkteken van koningen en priesters in Afrika en Azië. De priesters van Bacchus in Griekenland waren gekleed in luipaardenhuiden. Later namen ze de gevlekte huid van een jonge reekalf aan of verfden ze hun gewaden om op een gevlekte huid te lijken.

Het 'gevlekte hert' lijkt te zijn geadopteerd als een combinatie van de vlekken van de luipaard en de stier (of het kalf) van de afgoderij. In Ninevah, de hoofdstad van Assyrië, tonen beelden van Nimrod (Baäl) hem terwijl hij een gevlekte hertenhuid draagt, of in sommige gevallen, een gevlekt hert draagt, en nu komen we in de buurt van 'SANTA CLAUS'!!!

In de tekening van Nimrod, linksonder, is de gelijkenis met de Kerstman te zien in de lange, vloeiende, witte baard, de versierde jurk, het rendier, de dennenboom (kerstboom) en de vleugels, die hem de kracht geven om 'door de lucht te vliegen'!

De tekening rechtsonder is van de Griekse Bacchus en de gelijkenis is zeker. Hij draagt niet het gevlekte hert, maar heeft een gevlekt gewaad, de boom van onduidelijke herkomst en de 'beker', het symbool van dronken feestvreugde, dat zo'n groot deel uitmaakt van Kerstmis.



DE KERSTMAN IN DE BIJBEL

De ware God heeft gelovigen niet zonder getuigenis gelaten over de werkelijke identiteit van deze valse 'god'. Hij beschrijft hem en geeft hem drie namen waardoor we kunnen weten wie of wat hij is. Hieronder staan drie beschrijvende verzen uit **Jesaja 14**; maar als je ook verzen **4 en 25** leest (hier niet afgebeeld), zul je zien dat hij '*de koning van Babylon*' en '*de Assyriër*' wordt genoemd. Aangezien de Nimrod uit **Genesis 10** de stichter is van zowel Babylon als Assyrië, kunnen deze verzen alleen over Nimrod spreken, alias Baäl. Zijn derde naam is '*Lucifer*', zoals we hieronder zien:

*"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen!
Hoe zijt gij ter aarde gevallen, die de volken hebt verzwakt! Want gij hebt*

in uw hart gezegd: 'Ik zal ten hemel opstijgen, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren Gods: Ik zal ook zitten op de berg der samenkomst, aan de zijden van het noorden: Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken; Ik zal zijn als de Allerhoogste' **Jesaja 14:12-14.**

Laten we deze '*Lucifer*', wiens vernietiging wordt voorspeld vanaf vers 4 - 27, kort analyseren:

Vers 12: Zijn activiteiten voorafgaand aan zijn ondergang verzwakken de naties. Daarom zijn ze NIET goed.

Vers 13: Zijn verlangen is om *boven* alles te staan, om een *troon* te hebben, zelfs boven God.

De Kerstman in de warenhuizen zit vaak op een *troon* en kleine kinderen moeten naar hem toe komen om hem om een gunst te vragen. Hij is in de *gemeente*, dat wil zeggen in de 'kerk van God', en dat is hij ook, want in de meeste kerken wordt de Kerstman op de een of andere manier vereerd.

Zelfs de richting van zijn verblijfplaats wordt 'noord' genoemd. De Kerstman wordt verondersteld op de 'noordpool' te wonen, of in de regionen van het noorden!

Vers 14: Er wordt ons verteld dat de Kerstman naar elk huis komt, vliegend door de lucht met zijn rendieren en slee. Moderne promotors laten hem nu vaak per helikopter bij een winkelcentrum aankomen.

"Ik zal zijn als de Allerhoogste" zou een onheilspellende klank moeten hebben voor gelovigen. Het betekent dat hij zich Gods glorie en lof zal toe-eigenen en dat hij de plaats van God daadwerkelijk zal innemen. Deze Kerstman doet dit elk jaar in de harten en gedachten van ontelbare miljoenen kleine kinderen, omdat zowel slechte als dwaze volwassenen hen vertellen over de goede dingen die de Kerstman, en niet God, hen zal

brengen als beloning met Kerstmis! Voor de meeste van deze mensen wordt de ware God, de Heer Jezus Christus, nooit zo echt als de Kerstman was toen ze nog kinderen waren. De Kerstman is *"als de Allerhoogste" geworden*.

UMY ANTWOORD: Door Billy Graham

VERTEL DE KINDEREN DAT DE KERSTMAN EEN MYTHE IS

VRAAG: Wat moeten zondagsschoolleraars hun leerlingen over de Kerstman vertellen? - G.H.

ANTWOORD: Vertel hen de waarheid. Leg uit dat de Kerstman een mythisch personage is, dat hij symbool staat voor de vrolijkheid van het jaargetijde, dat hij geen enkel verband heeft met de echte betekenis van Kerstmis, namelijk de viering van de geboorte van Christus.

De naam Santa Claus komt waarschijnlijk van Sint Nicolaas, bisschop van Myra, en patroon heilige van Rusland, jongeren en zeelieden. Zijn dag is eigenlijk 6 december, maar op de een of andere manier door de jaren heen is de Kerstman naar Kerstmis geglipt. Hij wordt meer geassocieerd met folklore dan met de geboorte van het Christuskind. maar omdat het gebruikelijk is geworden om hem af te beelden

als degene die cadeaus brengt op Kerstmis, lijkt zijn intrede in deze heilige dag onvermijdelijk te zijn geweest.

De Phoenix GazetteU 25 januari 1971

Billy Graham heeft blijkbaar ingezien HOE de misleiding van de Kerstman een negatieve geest creëert in de gedachten van kleine kinderen, waardoor ze vaak niet in Christus kunnen geloven. En dat is tenslotte het doel van satans misleidingen.

Als Billy de moed van zijn overtuigingen had, zou hij op de nationale televisie gaan preken tegen de Kerstman, maar misschien is dat te veel gevraagd van predikanten die hun positie in de 'wereld' willen behouden.

Als het bovenstaande je er nog niet van overtuigd heeft dat de Kerstman "*als de Allerhoogste*" is, dan is er nog meer. Als je denkt dat *de aanbidding* van de Kerstman niet het natuurlijke gevolg is van Kerstmis,

lees dan het onderstaande artikel - en denk aan de miljoenen kleine kinderen die op dezelfde manier leren *geloven*.

'Komt de Kerstman?'
het antwoord ligt bij jou ...

Door APRIL DAIEN

De kinderen verzamelden zich op de grijze stenen trap. Ze waren met z'n drieën en ze waren gekomen om de bezoekers uit te zwaaien.

Ze hadden ons op lage toon horen praten met hun moeder over Kerstmis. Ze hadden hun moeder horen zeggen dat ze niet dacht dat er Kerstmis zou zijn.

Ze hoorden haar zeggen dat ze zou proberen "iets" te krijgen.

Dus volgden de kinderen de bezoekers, gretig wachtend op weerleggingen van het gesprek.

Een van hen hield een kleine kerstboom in haar handen. "Wilt u een foto van ons?" zeiden ze. "Niemand heeft ooit een foto van ons genomen.

Ze poseerden heel ernstig en begonnen toen gezichten te trekken. De bezoekers vroegen wat ze graag voor Kerstmis zouden willen hebben. Een vrachtwagen. Een witte pop."

De antwoorden waren gemakkelijk. "Maar hoe weet je dat de Kerstman zal komen?" "Omdat hij altijd eerder is gekomen. Omdat hij poppenbaby's brengt," zeiden ze.

"Wat als hij niet komt? Wat zullen jullie dan denken?"

"Dan zouden we niet meer geloven," zeiden ze.



Ze fronsten hun wenkbrauwen. Hun angst maakte hen bewust van de kou, van het feit dat ze geen jassen hadden. “Waarom stelde je al die vragen?” zeiden ze.

Toen straalden ze eenstemmig. “We weten wie je bent. U bent het hulpje van de Kerstman.

Je komt kijken of we je geloven. Toch?” Ze strooiden vrolijk. Ze wachtten niet op antwoord.

Misschien kunt u dat antwoord geven. Stuur een cheque of postwissel naar Christmas for Caring, Women's Forum, P.O. Box 2406, Phoenix, AZ. 85002. Uw gift is aftrekbaar van de belasting en tenzij u anonimiteit aanvraagt, wordt uw naam samen met de andere donateurs gepubliceerd.

De Arizona Republic Phoenix, zondag 3 dec. 1972

Om echt "*als de Allerhoogste*" te zijn, zou het logisch zijn dat de Kerstman (alias Baäl, Nimrod, de Assyriër, Lucifer en anderen) op God zou lijken. De Bijbel geeft ons een beschrijving van God, waarvan een deel in de verzen hieronder staat:

"En hij zag, totdat de tronen werden nedergeworpen en de Oude des Dagen zat, wiens kleet wit was als sneeuw en het haar van zijn hoofd als reine wol; zijn troon was als een vurige vlam en zijn raderen als brandend vuur. Daniël 7:9

"En ik keerde mij om, om de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren; en in het midden van de zeven kandelaren stond iemand als een Mensenzoon, bekleed met een gewaad tot aan de voeten en een gordel om de borst met een gouden gordel. Zijn hoofd en zijn haar waren wit als wol, zo wit als sneeuw; en zijn ogen waren als een vuurvlam; en zijn voeten als fijn koper, alsof ze brandden in een oven; en zijn stem als het geluid van vele wateren."
Openbaring 1:12-15

Ja, geheime Baälaanbidders hebben ons hun 'Santa' opgedrongen, hun *namaakgod*, die *goed* lijkt te doen, net als God en ze hebben hem aan ons voorgesteld met wit haar en baard, sprankelende ogen en een diepe, lage lach. In onze onwetendheid hebben we toegestaan dat onze kinderen hun valse 'satan' (Baäl) leerden vereren en zijn aanbidders werden. Zijn de Santa-promotors onwetend? Of weten ze wat ze doen?

Heb je nog meer bewijs nodig dat Kerstmis zijn oorsprong heeft in de aanbidding van Baäl? Lees dan verder. We zullen meer van dit vreemde festival uit elkaar halen.

DE KERSTBOOM

We hebben de oorsprong van de *boom* al gezien bij Nimrod (Baäl), wat nog meer betekenis krijgt door de vele keren dat de *groene boom* in de Bijbel wordt genoemd in verband met heidense afgoderij en heidense goden.

Toen Israël in Kanaän kwam, kregen zij het bevel om de heidense altaren, boomgaarden en afbeeldingen te vernietigen (**Deuteronomium 7**), en daarna: *"Gij zult al de plaatsen, waarin de volken, die gij zult bezitten, hun goden dienden, op de hoge bergen en op de heuvelen en onder elk GROENBOOM, volkomen verwoesten"* **Deuteronomium 12:2**. *"Gij zult ook al die plaatsen verwoesten, waarin de volken, die gij zult bezitten, hun goden dienden, op de hoge bergen en op de heuvelen en onder elk GROENBOOM."*

Van de tientallen plaatsen in het Oude Testament waar Israël werd gewaarschuwd tegen Baälverering, of *"de wegen van de heidenen"*, wordt in negen plaatsen specifiek het dienen van hun goden genoemd, of het aanbidden onder *groene bomen*. In de meeste andere gevallen worden andere verschrikkelijke gruwelen genoemd die bij deze heidense praktijken horen, zoals we lezen in **Jesaja 57:3-5**. **"Maar nadert tot hier, gij die gelooft in de weg der heidenen"**: *"Maar komt naderbij, gij zonen van de tovenaars, het zaad van de overspelige en de hoer. Tegen wie strijd u, tegen wie trekt gij de mond wijd open en de tong uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid, die u met afgoden stookt ONDER ELKE GROENE BOOM, die de kinderen doodt in de dalen, onder de spleten der rotsen?"*

Groene bomen waren van Baälverering, en Halley's Bijbelhandboek zegt over Baälverering:

"Priesteressen waren tempelprostituees, Sodomieten waren mannelijke tempelprostituees. De aanbidding van Baäl, Ashtoreth (zijn vrouw, hetzelfde als de Madonna) en andere Kanaänitische goden bestond uit de

meest extravagante orgieën: hun tempels waren centra van ondeugd".
Pagina 166, editie 1965.

Nu begrijp je misschien beter waarom de saloons, nachtclubs en andere plaatsen waar overspeligen, hoeren, homoseksuelen en andere godslasteraars samenkomen, met Kerstmis groene bomen neerzetten.

Halley voegde informatie toe die aantoonde dat "Baäl-riten" verder bestonden uit *"het vermoorden van hun eerstgeboren kinderen als offer aan deze zelfde goden"*, en hun tempels bleken bij opgravingen vol te zitten met afbeeldingen en gravures van geslachtsorganen en *pornografische* parafernalia! (pagina 167 onder 'Religie van de Kanaänieten').

Afgoderij onder *groene bomen* wordt veroordeeld in de volgende Schriftteksten - lees ze: **1 Koningen 14:22-23; 2 Koningen 16:1-4; 2 Koningen 17:9-10; 2 Kronieken 28:4; Jesaja 57:3-5** (hierboven geciteerd); **Jeremia 2:20; Jeremia 3:6,13; Jeremia 17:1-2; en Ezechiël 6:13.**

Er is nog een andere veroordeling van hen die een boom omhakken voor welke eredienst dan ook. *"Leer niet de weg van de heidenen ... want de gewoonten van de mensen zijn ijdel; want men hakt een boom om uit het bos ... men bekleedt hem met zilver en met goud, men zet hem vast met spijkers en met hamers, zodat hij niet beweegt ... wees niet bang voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen, noch is het in hen om goed te doen ... zij zijn geheel en al bruut en dwaas; de voorraad (boom) is een leer der ijdelheden (leugens)".* **Jeremia 10:2-8 gedeeltelijk.**

De boom werd ook gebruikt in oude heidense festivals om wedergeboorte te symboliseren. Een boomstam (Yule log) werd verbrand om de dood van de vader-god te symboliseren en vervolgens werd een groene boom rechtop gezet om zijn reïncarnatie in zijn zoon te symboliseren. Daarna werden er geschenken onder de boom gelegd. In

feite werden de geschenken *aangeboden* aan de god (afgod) die door de boom werd vertegenwoordigd. Daarna werden, zoals in alle heidense volken, de *geofferde* geschenken uitgedeeld aan de aanbidders om op te eten. Hoeveel miljoenen families in het Christendom voeren dit *heidense* ritueel elke winter met Kerstmis uit! Moge God hun verblinde ogen openen!

Christenen die nog steeds zeggen: "Ach, het is maar een onschuldig gebruik, wat kan het kwaad - en bovendien is het leuk", wil ik alleen maar vragen: hoe kan het uitvoeren van de rituelen van de heidenen Jezus Christus verheerlijken?

De schrijvers van het Nieuwe Testament waarschuwden christenen tegen het eten van dingen die aan afgoden werden geofferd in **Handelingen 15:29; Handelingen 21:25; 1 Korintiërs 8; 1 Korintiërs 10:18-21, 28; Openbaring 2:14, 20**; dit zou genoeg moeten zijn om elke gelovige aan het denken te zetten.

We sluiten dit gedeelte over de *boom* af met een citaat uit **1 Korintiërs 10:20-21**: "*Maar ik zeg, dat wat de heidenen offeren, zij aan duivelen offeren en niet aan God; en ik wil niet dat gij gemeenschap hebt met duivelen. Gij kunt de beker des Heren niet drinken en de beker der duivelen; gij kunt niet deelhebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen*".

De 'kerstboom' is slechts de moderne versie van het heidense gebruik om geschenken aan afgoden aan te bieden; het is van "*de beker van duivels*". Het is NIET christelijk.

DRIE WIJZE MANNEN

In moderne christelijke taferelen of verhalen wordt vaak verteld over 'de drie wijzen' die met geschenken naar de *baby* in de kribbe

kwamen. Dit is in weerwil van de eenvoudige waarheid dat de Bijbel niets vertelt over zo'n gebeurtenis bij de geboorte van Jezus.

Niet alleen staat het aantal wijzen niet in de Bijbel, de Bijbel zegt dat ze in een huis naar Jezus kwamen! *"En toen zij in het huis gekomen waren, zagen zij het jonge kind met Maria, zijn moeder, en vielen neer en aanbaden Hem"* **Matteüs 2:11**.

Dat hun aankomst meer dan twee jaar NA de geboorte van Jezus was, blijkt duidelijk uit de acties van Koning Herodes nadat hij hen had ondervraagd over *"hoe laat de ster verscheen"* (**Matteüs 2:7**). Hij verlangde naar de dood van het Christuskind en we lezen dat hij *"alle kinderen, die in Bethlehem en op al zijn kusten waren, van twee jaar oud en jonger, heeft weggezonden en gedood, naar de tijd die hij naarstig van de wijzen had gevraagd"* **Matteüs 2:16**.

Herodes moet ervan overtuigd zijn geweest dat Jezus mogelijk al twee jaar oud was toen de wijzen arriveerden, anders zou het doden van tweejarigen geen zin hebben.

Ook in het meer gedetailleerde verhaal over de geboorte van Jezus in Lucas 2 lezen we over de engel, over de "hemelse schare", over de herders, zelfs over de besnijdenis van het kind op de achtste dag (**Lucas 2:21**), over Simeon (**Lucas 2:23-25**) en Anna de profetes (**Lucas 2:36-38**), maar GEEN WOORD over wijzen. Was dit omdat zij NIET aanwezig waren bij Zijn geboorte, maar maanden of jaren later kwamen?

Waarom accepteren predikanten, met zo'n duidelijk verslag, nog steeds drie wijzen bij de stal? Is het omdat de geboorte van de Babylonische Messias, de valse Christus, werd bijgewoond door de priesters van Baäl, terwijl de geboorte van de ware Messias werd opgewacht door GEEN religieuze personen?

De kribbe zoals we die met Kerstmis zien kan werkelijk geen andere oorsprong hebben dan de aanbidding van Baäl.

KAARSEN

Kaarsen en kandelaars worden een aantal keren in de Schrift genoemd in relatie tot God, maar er is ook de *"kaars van de goddelozen"* die gedooft moet worden (**Job 21:17; Spreuken 24:20**). In **Jeremia 25:10** belooft God om *"het licht van de kaars"* uit Babylon weg te nemen en in **Openbaring 18:23** lezen we, wanneer de vernietiging van het profetische BABYLON DE GROTE, MOEDER VAN DE HARLOTEN EN ABOMINATIES VAN DE AARDE voltooid is: *"En het licht van een kaars zal in u in het geheel niet meer schijnen"*. Het branden van kaarsen in een eredienst is een heidens en rooms-katholiek ritueel. Het is NIET christelijk.

GESCHENKEN UITWISSELEN

Er is geen enkele instructie in de Bijbel voor het onderling uitwisselen van geschenken tussen gelovigen, om welke reden dan ook, maar toch bevatten alle heidense, midwinterfeesten het uitwisselen van geschenken. Het lijkt veelzeggend dat de enige vermelding van zo'n tijd in het Heilige Woord in het apocalyptische verhaal is over de twee getuigen van God die gedood worden, waarbij hun dood zo'n vreugde schijnt te brengen aan de goddelozen dat we lezen: *"En zij die op de aarde wonen, zullen zich verblijden en vrolijk zijn en elkaar geschenken geven"* **Openbaring 11:10**.

Is het niet vreemd dat de daden van de goddelozen, bij de dood van Gods profeten, identiek zijn aan de daden van de kerstvierders? Niet echt,

als je beseft dat de verborgen promotors van kerstrituelen ant-Christenen zijn.

HAM DINER VOOR KERST

Ondanks het duidelijke gebod in de Wet van God dat we geen varkens mogen eten: *"En het varken, hoewel het hoefbevangen en gespleten is, kauwt de kauw niet; het is onrein voor u. Van zijn vlees zult gij niet eten, en zijn karkas zult gij niet aanraken; het is onrein voor u"* Leviticus 11:7-8. *Toch eten de meeste christenen het altijd. Van hun vlees zult gij niet eten, en hun karkas zult gij niet aanraken; het is u onrein"* **Leviticus 11:7-8**, de meeste christenen eten het altijd, en maken er vooral een groot spektakel van met hun kerstham op 25 decemberth. Ze weten misschien niet dat men in de Egyptische en Griekse eredienst geloofde dat de zoon van de *moeder-god* gedood werd door een wild zwijn, dat vervolgens gedood werd door de *moeder-god* voorafgaand aan de *wederopstanding* van haar zoon. Ter herdenking van deze daad doodden en offerden de gelovigen een varken, dat vervolgens door de *gelovigen* werd opgegeten!



Diana, die wordt genoemd in Handelingen 19, werd vaak afgebeeld met een dood zwijn of een zwijnenkop. In de houtsnede hieronder is te zien hoe de Romeinse keizer Trajanus wierook brandt voor Diana terwijl er een zwijnenkop in een boom hangt.

Al meer dan 3000 jaar is het gebruikelijk onder de heidenen om een varken te doden en op te eten tijdens hun winterfeest bij de terugkeer van de zon (eind december). In Rome werd het 'het feest van Saturnus' genoemd en werd het zwijn gedood als offer aan Saturnus. Het hele dier werd gekookt en vaak geserveerd met een appel of granaatappel in de mond. Deze gewoonte heerst nog steeds in Engeland en delen van Europa. In Amerika promoot bijna elke dominee het eten van varkensvlees door zijn gemeente.

Als je Bijbelse EN medische redenen wilt om geen varken te eten, lees dan 'SWINES'S FLESH AS FOOD - SOME WRONG INTERPRETATIONS CORRECTED' door Pastor Emry.

DE KERSTGANS



De Egyptische god Seb, met zijn
symbool, de gans; en de Heilige
Gans op een standaard, zoals
geofferd.

In Egypte was een gans een geliefd offer aan Osiris. Het werd op elk moment geofferd, maar als het in het holst van de winter werd geofferd, werd de gans opgegeten.

In Rome schreef Juvenal *"dat Osiris, als hij beledigd werd, gepacificeerd kon worden door een grote gans en een dunne koek"*. De dunne cake is de *hostie* geworden die wordt gebruikt in de rooms-katholieke sacramenten. Historici schrijven dat een van de nachtelijke aanvallen van de Galliërs

op Rome werd afgeslagen toen de ganzen in de tempel van Jupiter de Romeinse soldaten met hun gekakel wekten.

In India hebben ze de *Brahmanygans*, heilig voor Brahma. In Babylon werd de gans geofferd door de priesters van Baäl. Wilkinson (Egyptians, Volume V, page 227), stelt dat oude hiërogliefen aangeven dat de gans een zoon symboliseerde, die zichzelf opofferde om de familie te behouden. (Dat dit komt van de Baälverering, waarbij de eerstgeboren zoon aan Baäl werd geofferd, is waarschijnlijk, zie Halley's Bible Handbook on "Religion of the Canaanites").

Het lijkt erop dat offers aan valse goden meestal van onreine soorten waren. De gans is onrein en wordt in **Leviticus 11:18** ingedeeld bij de zwaan en de pelikaan, maar dat is dan ook alles met Kerstmis!

CONCLUSIES

Er zijn nog veel meer dingen waar ik over zou kunnen schrijven, maar het verhaal is bijna te verschrikkelijk om verder te gaan - hoe het grootste deel van het christendom, zelfs belijdende christenen, misleid zijn door de krachten van de duisternis om de rituelen van de Baälverering uit te voeren, die een gruwel voor God zijn.

Het meest verbazingwekkende is de bijna universele afwijzing van deze waarheden over de heidense oorsprong van Kerstmis door de mannen op de preekstoelen van de kerk. De meesten negeren of ridiculiseren dergelijke informatie zoals je op deze laatste pagina's hebt gelezen. Zou de reden hiervoor kunnen zijn dat velen geen volgelingen van Jezus Christus zijn, maar in plaats daarvan geheime priesters van de valse messias van Babylon en dat ze alleen maar beweren Christenen te zijn zodat ze op de preekstoelen van de kerk kunnen komen en Gods schapen naar de "wegen van de Baälverering" kunnen leiden?

Jezus waarschuwde dat *"velen in Mijn Naam zullen komen, zeggende dat Ik Christus ben (en feitelijk zeggen dat Jezus de Christus is) en velen zullen misleiden"* **Matteüs 24:5**. In **Matteüs 7:15** zei Jezus: *"Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren tot u komen (ze beweren christenen te zijn), maar van binnen roofzuchtige wolven zijn"*.

Paulus sprak een soortgelijke waarschuwing uit: *"Want ik weet, dat na mijn heengaan grote wolven onder u zullen binnendringen, die de kudde niet sparen"* **Handelingen 20:29**

Het is waar dat als we niet vasthouden aan de Bijbelse Waarheid, we misleid zullen worden door mensen die beweren christenen te zijn, ja, zelfs predikanten. Moge God toestaan dat dit boekje over Kerstmis gebruikt wordt om de schapen van Christus te verlichten en te waarschuwen, in Jezus' Naam.

Pastor Sheldon Emry

ADDENDA

De noodzaak voor christenen, zowel oud als jong, die trouw willen zijn in Christus, is om de Bijbel, het Heilige Woord van God, te bestuderen en de Ware God van Israël te gehoorzamen. Daartoe zal ik hier enkele zeer relevante instructies van God weergeven. Lees ze, geef er aandacht aan en lees dan verder in Gods wonderbaarlijke boek dat Hij zo genadig aan de mensenkinderen heeft gegeven, zodat we Hem allemaal, IN DE WAARHEID, kunnen aanbidden.

"Laten we de conclusies van de hele zaak horen: Vreest God en onderhoudt Zijn geboden, want dat is de hele plicht van de mensen. Want God zal elk werk ten oordeel brengen, met elk geheim ding, hetzij het goed is, hetzij het kwaad is." **Prediker 12:13-14**.

"Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, opdat een ieder ontvangt wat hij in zijn lichaam gedaan

heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."

2

Korintiërs 5:10

*"Want welke gemeenschap heeft gerechtigheid met ongerechtigheid? En welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En welke overeenstemming heeft Christus met Belial? Of welk deel heeft hij die gelooft met een ongelovige? En welke overeenkomst heeft de tempel van God met afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God, gelijk God gezegd heeft. "Ik zal in hen wonen en in hen wandelen; en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn." Daarom, kom uit hun midden, en wees afgezonderd, zegt de Here, en raak het onreine niet aan; en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige." **2 Korintiërs 6:14-18***

*"Nu wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij ons reinigen van alle onreinheid van vlees en geest, en de heiligheid volmaken in de vreze Gods." **2 Korintiërs 7:1***

*"Pas op dat niemand u bederft door wijsbegeerte en ijdel bedrog, naar de overlevering van mensen, en niet naar Christus. Want in Hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk." **Kolossenzen 2:8-9***

*"Heb de wereld niet lief, noch de dingen die in de wereld zijn. Indien iemand de wereld liefheeft, zo is de liefde des Vaders niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleses, de begeerte der ogen en de hoogmoed des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Ik heb u geschreven, omdat gij de waarheid niet kent, maar omdat gij haar kent, en dat geen leugen van de waarheid is." **1 Johannes 2:15-15, 21***

"Ziet toe, dat wij de dingen, die wij gedaan hebben, niet verliezen, maar een volkomen loon ontvangen. Wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die

heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien er iemand tot u komt, die deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis, noch beveel hem Gods zegen: Want wie hem Gods zegen geeft, heeft deel aan zijn boze daden." **2 Johannes 8-11**

"En wij weten dat wij uit God zijn, en dat de hele wereld goddeloos is. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons verstand gegeven heeft, opdat wij Hem kennen die waar is, en wij zijn in Hem die waar is, ja, in Zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de ware God en het eeuwige leven. Kleine kinderen, hoedt u voor afgoden. Amen." **1 Johannes 5:19-21**

"En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Here, uw God, die u uit Egypteland, uit het huis der slavernij, heb gebracht.

"Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

"Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in het water onder de aarde is:

"Gij zult u voor hen niet nederbuigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een jaloers God, die de ongerechtigheid der vaders op de kinderen afwentelt tot in het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten;

"En barmhartigheid betonen aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden." **Exodus 20:1-6**

Voor een studie over hoe andere Baal-doctrines in de Christelijke religie zijn geïnsinueerd moet je "DE BABYLONISCHE VERBINDING TUSSEN HET ANCIENTE EN het Christelijke geloof" lezen. MODERN RELIGIONS" door Stephen E. Jones en "THOU SHALT SURELY DIE" door G. Marsh Hilbourne en Michael T. Wark.

14 december 1971 CONGRESSIONAL RECORD - E13461

GEBOORTE VAN CHRISTUS WAS NIET GEVIERD TOT 5TH EEUW

thTEMPE - Volgens Dr. Arnold Tilden, professor geschiedenis aan de Arizona State University, werd de geboorte van Christus pas in de 5e eeuw herdacht.

"Christenen beschouwden het als een heidens gebruik om verjaardagen te vieren, tenzij ze vielen op de dagen waarop iemand tot het eeuwige leven werd geboren - de dag van het martelaarschap," merkte hij op. "Eigenlijk was het de sterfdag die gevierd werd, en de meeste heiligendagen op de kalender markeren de dagen waarop ze stierven."

In de loop der jaren heeft Tilden onderzoek gedaan naar de geschiedenis van kerstgebruiken en zijn observaties doorgegeven aan studenten in deze tijd van het jaar.

"Eigenlijk is Kerstmis de jongste van de kerkelijke feestdagen, hoewel het alle andere in belang heeft overtroffen," merkte hij op.

De Westerse kerk was echter bij uitstek praktisch. Toen ze op heidense gebruiken stuitte, schafte ze deze af of paste de feestrituelen aan het christelijk geloof aan. In Duitsland slaagde de kerk erin het eten van paardenvlees uit te roeien vanwege de sacramentele betekenis ervan voor de heidenen, terwijl ze in Italië de beelden van Isis en het godskind Horus overnam en ze alleen de namen Maria en Jezus veranderde. Ditzelfde systeem van assimilatie, legde de ASU-historicus uit, leidde tot het ontstaan van Kerstmis zoals wij dat kennen.

Overal waar de Christenen kwamen, ontdekten ze dat de tweede helft van december het hoogseizoen voor feesten was. Het was de tijd van de winterzonnewende, wanneer de dagen begonnen te lengen: de tijd waarin de Zonnegod op zijn pad keerde en terugkeerde naar zijn volk: het was Saturnalia, een tijd voor losbandigheid, feestvreugde, dronkenschap en zinnelijk genot.

De Romeinen vierden deze dag door feest te vieren met vrienden: Er werden cadeautjes uitgewisseld (meestal wassen poppen en kaarsen). Romeinse winkels in deze tijd leken op onze eigen winkels tijdens de kerstperiode.

De kerk wilde graag de aandacht van haar nieuwe bekeerlingen afleiden van deze heidense feestdagen en assimileerde ze door ze te kleden in een nieuw, modern jasje. Christelijke betekenis.

"De datum van de feitelijke introductie van Kerstmis wordt betwist," stelt Tilden. "Maar in 354 na Christus hebben de Latijnen mogelijk de menselijke geboorte van Christus naar 25 december verplaatst. In ieder geval was Kerstmis rond 400 na Christus als Christelijk feest ingeburgerd in het Westen en won het wat terrein in het Oosten. Pogingen van de kerk om de manicheïstische ketterij uit te roeien in de eerste helft van de vijfde eeuw kunnen de officiële aanname van de datum hebben versneld."

De manicheeërs, zo legde hij uit, geloofden dat God Zichzelf niet vernederde om mens te worden, maar alleen de vorm van een mens aannam. Daarom waren het schijnbare leven en sterven van Christus slechts waanvoorstellingen. Het geloof stond lijnrecht tegenover de geaccepteerde leer en in de hoop het geloof te vernietigen, stelde de kerk Kerstmis in om de werkelijke menselijke geboorte van Christus te vieren.

"Zo kwam Kerstmis op de officiële lijst van heilige dagen, waarbij het de kenmerken aannam van de verschillende naties waaronder het werd geïntroduceerd en bepaalde heidense riten overnam van de religies die het verdrong." zei Tilden.

De Romeinen gaven het een Latijnse naam "Dies Natalis". (verjaardag van God): de Italianen "Natale": de Spanjaarden "Nadal": en de Fransen "Noel".

De Duitsers behielden hun oude heidense benaming "Weihnachten", terwijl het in Nederland en Engeland "de mis van Christus" werd genoemd, of zoals wij zeggen "de mis van Christus" (Kerstmis).

De Phoenix GazetteU 18 december 1968

Het verwarde denken hierboven is typerend - dat we op de een of andere manier heidense diensten kunnen 'heiligen' door allemaal mee te doen. Onzin - de mens KAN NIET datgene 'heiligen' wat God heeft veroordeeld. Maar goed, ze heeft de waarheid over de oorsprong van onze kerstrituelen in het Congressional Record gezet.

ENKELE LAATSTE GEDACHTEN EN VRAGEN

Misschien zullen sommige goedbedoelende ouders zeggen: "Maar we houden Kerstmis alleen omdat het zo leuk is voor kinderen, we aanbidden niet ECHT de Kerstman en de boom, of die heidense goden!"

Laat me je een paar laatste vragen stellen om in je hart te overwegen:

1. Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat kinderen dingen ANDERS begrijpen dan u misschien denkt?
2. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat je door de rituelen van de heidense Baäl uit te voeren, hen leert om dat ook te doen? En zo begon een nieuwe generatie van dezelfde rituelen?
3. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat de emoties die worden opgewekt door 'kerstrituelen' wel eens van invloed zouden kunnen zijn op het ENIGE LEVEN van de kinderen die God jou heeft gegeven om te onderwijzen en te beschermen?

Een paar dagen voor de publicatie van dit boekje hoorde ik in een plaatselijke winkel een moeder vertellen dat haar zoontje haar en haar man betrapte toen ze de cadeaus onder de boom legden. Ze zei: "Hij zag ons en begon te huilen, riep: 'Je hebt tegen me gelogen, je hebt tegen me gelogen,' en rende huilend terug naar zijn kamer." Ze moest lachen toen ze het vertelde, want ze dacht dat zijn tranen alleen maar waren omdat hij 'de Kerstman kwijt was'. Wat ze misschien nooit zal beseffen, is dat hij juist zijn vertrouwen in zijn vader en moeder heeft verloren! Dat jongetje zal die avond nooit vergeten. Hij zal zijn ouders NOOIT meer vertrouwen zoals hij dat voorheen deed. Alleen God weet hoeveel kwaad 'Kerstmis' heeft aangericht.

Mijn christelijke vriend - verlaat dit heidense ritueel - je zult verbaasd en verrukt zijn over de rust en kalmte die over je heen zullen komen terwijl je de spanningen en valse emoties van Kerstmis achter je laat. En leer je kinderen de waarheid. Je zult het nieuwe respect zien dat ze voor jou en voor Christus zullen hebben. God zal hen eren die Hem eren. God zal in jouw kinderen en kleinkinderen Zijn belofte bewijzen: "Leid een kind op in de weg die het moet gaan, en wanneer het oud is zal het daarvan niet afwijken.



**Je hoort
Pastor Emry's preken over
cassettebandjes**

Het boek dat je net hebt
gelezen is ontstaan
in een serie van twaalf radio-
uitzendingen door pastor
Sheldon Emry in december 1972.

Je kunt de bovenstaande tapes beluisteren door op internet te
gaan naar:

HU<http://www.sheldonemrylibrary.com>

Zoek naar tape nr. 7726a, 7726b, & 7226c



**OUDE BABYLONISCHE TEKENING VAN NIMROD
(BAAL) 2000 V.CHR.**

**Voor meer boeken, opgenomen boodschappen
en video's van pastor Sheldon Emry,
ga naar de Sheldon Emry Memorial Library op:**

HU<http://www.sheldonemrylibrary.com>U